

# Mükaddime

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah'a hamd olsun. Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed'e salât ve selam olsun...

**Müslüman kardeşim! Şu dört meseleyi iyi bilmemiz gerekir :**

① **İlim** : Bundan amaç, Allah'ı tanımaktır, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) 'i ve İslam dinini tanımaktır. Çünkü ilim olmaksızın Allah'a kul olmak/O'na ibadet etmek mümkün değildir. Kim ilimsiz olarak Allah'a ibadet ederse varacağı yer sapıklıktır ve bu konuda Hıristiyanlara benzemiş olacaktır.

② **Amel** : Kim, bilir de amel etmezse Yahudilere benzemiş olur. Çünkü onlar bildikleri halde amel etmiyorlardı.

Şeytanın hilelerinden birisi de insana, bilmediği için Allah katında mazur sayılacağı yalanını yutturarak onu ilimden uzaklaştırmasıdır! Hâlbuki bu öğrenme imkânına sahip olduğu halde öğrenmeyen kimsenin aleyhinde bir delil olacaktır. Bu, Nuh kavminin de başvurduğu bir hiledir. Onlar öğrenecekleri şeylerin aleyhlerine bir delil olmaması için: **"Parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve elbiselerine büründüler."** (Nuh: 6).

③ **Davet** : Çünkü âlimler ve dâvetçiler peygamberlerin varisleridirler. Allah Teâlâ İsrailoğullarını lanetlemiştir.

Çünkü onlar: **"Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini menetmiyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü idi."** (Maide: 79). Dâvet ve eğitim-öğretim farz-ı kifayedir. Yeterli sayıda kişi bu farzı yerine getirirse başka hiç kimse günahkâr olmaz. Fakat hiç kimse bunu yapmazsa herkes günahkâr olur.

④ **Sabır** : Müslümanın öğrenirken, öğrendiğiyle amel ederken ve davet ederken çektiği sıkıntılara da sabretmesi gerekir.

**Cehaletin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve öğrenilmesi gerekli olan şeylerin kolayca öğrenilmesini sağlamak için dini bilgilerden yeterli olan en az miktarını, Kur'an-ı Kerim'in son üç cüzünün tefsiri ile birlikte bu küçük kitabın içinde topladık. Çok tekrar edildikleri için bu sureleri tercih ettik. Çünkü bir şeyin hepsi elde edilemiyor diye tamamı terk edilmez.**

Bundan dolayı bütün bu konularda özet bilgiler vermeye çalıştık. Bu bilgileri de Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) 'den gelen sahih hadislerle dayandırdık. Mükemmele ulaştığımızı iddia etmiyoruz. Çünkü Allah mükemmelliği sadece kendisine tahsis etmiştir. Fakat bu kitap, yada çalışma büyük bir çabanın ürünüdür. Eğer doğru ise Allah'tandır, yanlış ise bizdendir ve şeytandandır. Allah ve Rasûlü yanlışlardan berîdir. Yanlışlarımızda bize yapıcı tenkitlerle yol gösteren kimselere Allah rahmetiyle muamele etsin.

Bu kitabın hazırlanmasında, basılmasında ve dağıtımında emeği geçen herkesi Allah'ın en güzel şekilde mükâfatlandırmasını, onların bu çalışmalarını kabul etmesini ve kendilerine kat kat ecir ve sevap vermesini diliyoruz.

**En iyi bilen Allah'tır. Allah'ın salât ve selamı, efendimiz ve peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve bütün arkadaşlarının üzerine olsun.**

Bu kitap, İslâm âlemindeki birçok âlim ve ilim talebesi tarafından tezkiye ve tavsiye edilmiştir.

Geniş bilgi veya katılım veyahut da kitap siparişi için :

**Web :** www.tafseer.info

**E-mail :** tur@tafseer.info

**Gözden Geçirilmiş 3. Baskı**

## İLİM AMEL ETMEYİ GEREKTİR

### Ey Müslüman Kardeşim ve Bacım!

Allah Teâlâ sana bu faydalı kitabı okumayı nasip etti. Geriye senin bu okuduğun şeylerin meyvelerini devşirmen kaldı. O da senin bu kitabın içindekilerle amel etmendir.

\* **Bu kitapta, Kur'an'ın bir bölümünü ve o bölümün tefsirini okudun. Bu âyetlerin anlamlarından öğrendiğin şeyleri amel etmeye çalışmalısın.** Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in ashâbı, on âyet okurlar, bu on âyetdeki bilgileri ve amel edilecek hususları öğreninceye kadar diğer on âyeti almazlardı. Onlar şöyle demişlerdir: **"Bizler, ilim ve ameli birlikte öğrendik."** Nitekim İslâm dîni de buna teşvik etmiştir. İbn-i Abbas -Allah ondan râzi olsun-: **"Kendilerine Kitab verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar."** (Bakara:121) âyetini: **"Ona hakıyla tâbi olurlar"** diye tefsir etmiştir. Fudayl b. İyâd der ki: **"Kur'an, sadece amel edilmek için indirilmiştir. Fakat insanlar, onun kıraatini amel edindiler."**

\* **Bu kitapta, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in sünnetinden de bazı şeyleri okudun. Bunlara da icâbet etmeli ve onlarla amel etmelisin.** Bu ümmetin sâlih fertleri bir şeyi öğrenir öğrenmez onu uygulamak ve ona dâvet etmek için birbirleriyle yarışlardı. Çünkü onlar, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in şu emrine uyuyorlardı: **"Size bir şeyi yapmanızı emrettiğimde gücünüz yettiği kadarıyla onu yerine getirin ve sizi bir şeyden yakaladığımda da ondan uzak durun."** (Buhârî) Yine onlar, Allah Teâlâ'nın şu emrinde ifâde edilen azabından korkarlardı: **"Onun (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-in) emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya acıklı bir azaba uğratılmaktan sakınsınlar."** (Nur : 63) İşte bunun bazı örnekleri :

► Mü'minlerin annesi Ümmü Habibe -Allah ondan râzi olsun- şu hadisi rivâyet eder: **"Kim, gündüz ve gece on iki rekât (nâfile) namaz kılsa, bunlar vesilesiyle ona cennette bir ev inşa edilir."** (Müslim) Ümmü Habibe hadisi rivâyet ettikten sonra şöyle der: **"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-den bu sözleri işittikten sonra bunları hiç bırakmadım."**

► İbn-i Ömer -Allah ondan ve babasından râzi olsun- şu hadisi rivâyet eder: **"Bir müslümanın, vasiyet edilmesi gereken bir şeyin vasiyetini yazmadan üç gece geçirmeye hakkı yoktur."** (Müslim) İbn-i Ömer bunu rivâyet ettikten sonra şöyle der: **"Ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-den bu sözü işittikten beri yanımda vasiyetim olmadığı halde tek gece geçirmedim."**

► İmam Ahmed şöyle der: **"Amel etmediğim hiçbir hadisi yazmadım. Hatta Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in hacamat yaptırdığına ve kendisine hacamat yapan Ebu Taybe'ye bir dinar ücret verdiğine rastladım. Ben de hacamat yaptırıp kan aldırıldığımda bu işi yapan adama bir dinar verdim."**

► İmam Buhârî şöyle der: **"Gıybetin haram olduğunu öğrendiğimden beri hiç kimsenin gıybetini yapmadım. Allah Teâlâ'nın beni herhangi birisinin gıybetinden dolayı hesaba çekmeyeceğini ümit ediyorum."**

► Bir hadiste: **"Kim, her (farz) namazın hemen ardından Âyete'l-Kürsî'yi okursa, onun cennete girmesine, ölümden başka hiçbir şey engel olamaz."** (Sünen-i Kübrâ) İbn-i Kayyim şöyle der: **"Bana ulaşan bilgiye göre, Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye şöyle demiştir: Unutmak ve benzeri durumlar dışında hiçbir farz namazın ardından bunu terketmedim."**

\* İlim ve amelden sonra Allah Teâlâ'nın sana verdiği bu nimete başkalarını da dâvet etmen, kendini ve başkasını bu sevap ve iyilikten mahrum etmemen gerekir. Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: **"Bir iyiliğe vesile olan (ona yol gösteren) kimse, o iyiliği yapan gibidir."** (Müslim) Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: **"Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğrendir."** (Buhârî) Yine, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: **"Benden bir âyet bile işitseniz onu başkalarına ulaştırın (tebliğ edin)."** (Buhârî ve Müslim)

İyiliği ne kadar çok yayarsanız, sevabınız da o kadar artar, hayatta da, ölümden sonra da hasenatiniz devam eder. Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: **"İnsan öldüğü zaman -şu üç şey dışında- amel defteri kapanır. Sadaka-i Cârîye (faydası devam eden iyilikler), faydalı ilim ve kendisi için duâ eden sâlih evlat."** (Müslim)

**Aydınlatıcı bir uyarı :** Hergün (farz namazlarda) on yedi defadan fazla Fâtiha sûresini okuyor ve orada **"kendilerine gazap olunanlar ve sapıklığa düşenler"**den olmamak için Allah Teâlâ'ya sığınıyoruz, sonra da davranışlarımızla onlara benziyoruz. Bilgisiz olarak amel etmek için öğrenmeyi bırakıp sapıklığa düşen hıristiyanlara benziyoruz. Bildiğimiz halde de bildiklerimizle amel etmeyip gazaba uğrayan yahudilere benziyoruz!

Allah Teâlâ'nın bizi ve seni faydalı ilimle ve salih amelle rızıklandırmasını dileriz. En iyi bilen, Allah Teâlâ ve Elçisi'dir. Allah Teâlâ'nın salât ve selâmı, efendimiz ve sevgilimiz Muhammed'in, âile halkının ve bütün ashâbının üzerine olsun.